

Stormflodssøjlen i Sønderho

Med afsæt i *historiskatlas.dk*

Stormflodssøjlen er opsat i 1998. Herfra er udsigt over Kjeldsand mod Ribe. Stormfloderne har mange gange været hårde ved Sønderho. De højeste vandstande man kender til blev registreret i 1835 og 1839 - 5.33 over daglig vande. I 1881 forsvandt klitterne mellem havnen og Sønderho i stormen. Efter stormfloderne 1909 og 1928 blev digerne mod øst og nord anlagt. Kun en meget stor indsats fra Sønderhoningerne i 1981-stormen, hvor digerne blev forhøjet i takt med havets stigning, reddede byen. Efter 1981 er digerne omkring byen blevet forhøjet og forlænget.

Fakta

Stormflodssøjlen står ved Sønderho havn tæt på "Børsen".

På søjlen er årene 1881, 1909, 1928, 1990, 1852, 1981 og 1835-1839 afsat nede fra og op.



Stormflodssøjlen som den tager sig ud i landskabet under et almindeligt højvande og efter en mindre stormflod.

Januarstormen og ødelæggelse

D. 9. januar 1852 blev Sønderho endnu engang ramt af en stormflod og det dengang kun syv år gamle "sødiget" bliver ødelagt.

Ribe Stiftstidende fortæller i 1852 om forholdene i Sønderho:

"Vi har erfaret den sørgelige efterretning, at det for 5-6 år siden på Sønderho opførte kostbare stenværn mod havet er næsten aldeles ødelagt ved sydvestenstormen natten mellem d. 9. og d. 10. ds. Kun 30 af 40 alen af den søndre del er tilbage, ligesom også sandbjerget, der udgjorde det vigtigste værn for byen, er aldeles ødelagt, at den halve del af byen ved næste stormflod er udsat for at blive oversvømmet og husene ødelagt. Med dette sødiges ødelæggelse har Sønderhos indvånere tabt det sidste håb om at kunne beskytte deres hjem mod havets magt, der hin nat rasede således, at ingen kan mindes mage til. De har nu kun valget at flytte deres by til højere steder, men dette vil overstige mange og måske de fleste af beboernes kræfter, når staten ikke vil komme dem til hjælp."

